

Meet & Greet ride Luxemburg - Juli 2013

door Marcel - 27 juli 2013

Een week of 2 geleden reden we een M&G in Nederland en vertelde ik Luuk dat ik binnenkort 6 dagen vrij zou zijn van een Seoul, waarop Luuk zijn kans schoon zag en vroeg of ik niet een M&G in Luxemburg wilde doen?

Dat was een prima plan en zo gebeurde het zomaar, de geboorte van een nieuwe optie nl. M&G buitenland.

Je kent de uitdrukking wel; rijden als een scheermes.

Ik ben afgelopen 4 dagen met 2 "gepensioneerde" (met alle respect) scheermessen op stap geweest.

Luuk en Peter namen de bochten zoals ze moesten en reden de ene haarspeld na de andere haarspeld als een scheermes.

Buitenbocht beginnen, door de bocht heen kijken waar je heen wilt en gas bij geven.

Het klinkt zo makkelijk maar probeer dat maar eens op een XV1100 Virago, want dat was mijn deel.

Als ik nog plastisch mag uitdrukken dan waren de heren Luuk en Peter een nieuwe Gillette en ik ben zo'n mesje waar je bij denkt;

de volgende scheerbeurt maar eens het mesje vervangen.

Hard werkend kwamen we de bochten door en de mannen voorzagen mij van zeer goede tips hoe het makkelijker zou gaan en meestal werkte dat.

Her en der een bochtje te ruim en zelfs zo nu en dan rechtdoor, daar waar toch echt een bocht lag.



Hotel 'Auberge du Chateau' in Vianden - onze uitvalsbasis op deze trip

De pijn verbijtend reed hij mee maar eenmaal op het terras zakte er toch wel wat bier en rode wijn naar de enkel toe, dus dan is blijven zitten het enige remedie.



Even stoppen voor de lunch op de heenweg in België

De mannen bleven mij goed in de gaten houden, want als een ware escorte reed er altijd 1 voor en achter mij dus wat kon mij nu nog gebeuren.

Elke middag rond 16:30u kwamen we weer op het terras terecht voor het hotel en over het algemeen gingen we daar pas weer weg om te gaan slapen of om tussendoor de blaas te legen.

We waren wat minder mobiel, omdat Peter van de dokter MOEST motorrijden met een gebroken enkel en ja wie is hij dan om dat advies in de wind te slaan.

De eerst dag reed onze Zeeuw uit Tholen ook "even" mee.
Hij heeft ons naar het hotel begeleid om er zeker van te zijn dat we veilig zouden aankomen en na een frisje op het terras reed hij (Jan) weer net zo vrolijk helemaal terug naar Zeeland.
Groot respect Jan, want ik kan amper nog zitten na 300 km op mijn fiets dus laat staan om er rustig 600 weg te tikken.

Luuk was de aanjager van dit uitstapje en hij heeft weer een prima route "geleend", maar ik zeg maar zo Luuk: beter goed gestolen dan slecht verzonnen.
Goed gedaan man.



Het Müllerthal - een schitterend gebied en toch lekker rustig

Heren, het was een eer om van u een aantal dagen bochten rijles te krijgen en ik ga op zeker de volgende keer weer mee (op een andere fiets) en dat zou ik elke andere DC10-er ook aanraden want al vind je het rijden misschien niet leuk, op het terras hebben we plezier gehad alleen al met de eigenaar van de toko waar we sliepen.

Bedankt en zeker tot.....



Op de foto voor een haarspeldbocht bij Piesport in het Moezelgebied